

“De Wekker”, mei 1947, 1^e jaargang, nummer 3.

Ontvangen van Rob Lampen, Rotterdam.



Samenwerking - Waardering - Vriendschap
De uitgestoken hand.

Het hieronder vermelde artikeltje is door mij overgenomen uit het maandblad „Steenkool”, bedrijfstijdschrift van de Nederlandsche Steenkolenmijnen.

Tom en Mary drijven een kruidenierszaak ergens in Londen. Het ging hun niet slecht, zelfs niet in de oorlogsdagen, toen Londen onafgebroken het mikpunt was van Duitse bombardementen. Tom raakte op zekere dag aan de praat met de Engelse schrijfster Daphne du Maurier. Hij vertelde, het ergste is nog die bonnenplakkerij. Wij zouden er eenvoudig niet doorheen komen, als de barbier van de overkant ons niet hielp. Het grappige is, zo vervolgde Tom, dat die barbier het voor een jaar niet in zijn hoofd gehaald zou hebben om te helpen. Wij spraken niet met elkaar. Zijn vrouw en mijn vrouw hadden eens ruzie gehad over de een of andere kleinigheid. Ik weet niet eens meer wat het precies was. Maar je weet hoe dat gaat. Dat soort dingen blijft soms op een gekke manier voortzeuren jaar op jaar. Maar op een goede dag las men iets in een krant over de actie voor „morele herbewapening”, over onzelfzuchtigheid en christelijke naastenliefde en zo. En toen zei ze Tom, dat slaat op ons. Nou ik lachte er maar wat om, maar toen ze naar bed was, begon ik het ook eens te lezen en het liet me niet los. Nou om kort te gaan, de andere morgen stapte Mary naar de andere kant van de straat en maakte het met de barbiersvrouw in orde. 's Avonds gingen zij samen naar de bioscoop en de barbier kwam bij mij binnenstappen om een praatje te maken. Sindsdien trekken we zo wat met elkaar op. Eenvoudig niet? Bij het lezen van dit op het oog zo eenvoudig artikeltje, zijn mijn gedachten uitgegaan naar de verschillende conferenties, die reeds zijn gehouden en momenteel nog plaatsvinden, om te trachten de internationale geschillen in vriendschap op te lossen. Velen van ons hebben terecht vele belangstelling naar de afloop van deze besprekingen,

maar geachte lezers, al zouden wij het volste vertrouwen kunnen hebben in de afloop van deze besprekingen, dan mag men niet vergeten, dat vriendschap alleen is te verkrijgen door onze persoonlijke medewerking. Het is niet nodig dat wij ons ver van huis begeven, wij kunnen ons beter beperken tot onze naaste omgeving. Daarin zien wij dat wij soms menen de een of andere persoon als onze vijand te moeten beschouwen. Iemand die ons dwars zit, die ons het licht in de ogen niet qunt, iemand die wij „nog niet zien staan”, zoals men hier zo beeldend zegt. Ik heb zo het gevoel dat bijna iedere lezer op dit ogenblik al het gezicht voor zich ziet verschijnen van zijn „vijand”. Wij moeten een krachttoer verrichten. Wij moeten „de straat oversteken”, d.w.z. wij moeten naar die vijand toegaan en hem een hand geven. Misschien is dat niet eens nodig. Wij kunnen het nog minder dramatisch doen en eenvoudig een praatje gaan maken, zoals die barbier in Londen deed, of nog simpeler, wij zeggen hem goedendag, wanneer wij hem voorbijgaan. Deze simpele groet is misschien reeds voldoende om Uw gedachten uit te drukken: „zouden wij onze ruzie maar niet vergeten”? In vele bedrijven bestaan soms een aantal kleine en ook wel grote ruzies en vijandschappen. Een arbeider die zijn baas of chef alle slechts toewent. Een baas of chef met een wrok tegen een van zijn mensen. Dat soort vijandschappen leeft heus niet alleen in de lagere bedrijfsregioenen. Mensen die ooit die krachttoer hebben uitgevoerd en met uitgestoken hand op hun z.g. vijanden waren toegestapt, werden bijna nooit teleurgesteld. „Overwin het kwade door het goede”. Weet ge wie Uw vijand is? Dan weet ge ook, wie morgen Uw vriend kan worden. Aangenomen dat ge Uw ruzie op wilt ruimen, dat gij flink genoeg zijt om Uzelf te overwinnen, dat gij de eerste wilt zijn om Uw hand uit te steken. Misschien woont die vijand wel naast U of tegenover U, misschien staat hij aan dezelfde werkbank als gij, werkt hij in Uw naaste omgeving, zit hij tegenover U op kantoor. **Haal de spons erdoor.**

ONS JAARFEEST

Zaterdag 7 en 14 Juni zal ons jaarfeest plaatsvinden in het feestgebouw Courzand, Tuindorp Heyplaat. Het programma voor deze avonden is toevertrouwd aan de bekende Rotterdamse conferencier Fred Fagel. Het ligt in de bedoeling om tijdens deze feestavonden de nieuwe naam van onze Vereniging officieel bekend te maken. Het ledental gaat de laatste weken met grote sprongen vooruit en daarin verheugen wij ons bijzonder. Wegens de beperkte plaatsruimte echter, zijn wij tot onze spijt genoodzaakt, de volgende maatregel te nemen, dat alleen die leden en donateurs een uitnodiging kunnen verkrijgen, die reeds voor 1 April 1947 staan ingeschreven. Om een juist overzicht te krijgen van het aantal personen dat gebruik wenst te maken, van deze uitnodiging is in dit blad een formulier afgedrukt, hetwelk U binnen 6 dagen moet inleveren bij een van de bekende adressen tegen ontvangst van een uitnodiging. Het is echter onmogelijk het aan de leden zelf over te laten van welke datum zij wens gebruik te maken. Zover als het in ons vermogen is zullen wij met wens in deze rekening houden. Wij brengen U echter onder de aandacht, dat buiten onvoorziene omstandigheden de programma's voor beide avonden gelijklopend zullen zijn. Na afloop van het programma kan door U gebruik gemaakt worden van een der autobussen welke hieronder zijn aangegeven. Zij die hiervan gebruik willen maken, moeten dit op het bij dit nummer gevoegde formulier kenbaar maken. Let vooral op het goed invullen van de autobusletter en de tijd van vertrek, aangezien het onmogelijk is, daarin verandering te brengen. Het bestuur houdt zich het recht voor, naar omstandigheden tijd en letter te wijzigen. Autobuskaarten zijn verkrijgbaar ad f 0.40 per persoon.

Vertrektijd 23.15 uur.

Bus A

Naar Rotterdam West en Schiedam via 's Gravendijkwal, Nieuwe Binnenweg, Marconiplein, Koemarkt, Schiedam.

Bus B

Naar Rotterdam Zuid, Oost, Noord, via Schulpweg, Boergoensevliet, Wolphaertsbocht, Pleinweg, Hillevliet, Maashaven, Parallelweg, Groenendaal, Oostplein, Boezemsingel, Zaagmolenstraat, Benthuizerstraat, Bergweg, Walenburgerweg, Henegouwerlaan.

Vertrektijd 2 uur.

Bus C.

Naar Charlois, Pleinweg, via Schulpweg, Boergoensevliet, Wolphaertsbocht.

Bus D.

Naar Sandelingenplein, via Brielselaan, Putse- laan, Hillevliet.

Bus E.

Naar Stadionbrug, via Wolphaertsbocht, Plein- weg, Sandelingenplein, Stadionbrug.

Bus H.

Naar Schiedam, Koemarkt (alleen Schiedam).

Bus K.

Naar Marconiplein via 's Gravendijkwal, Nieuwe Binnenweg.

Bus L.

Naar Rotterdam Noord, Oost via 's Gravendijk- wal, Henegouwerlaan, Walenburgerweg, Berg- weg, Benthuizerstraat, Zaagmolenstraat, Boe- zemsingel, Vlietlaan, Oude Dijk.

Vertrektijd 2 uur (alleen 14 Juni).

Bus M.

Naar Pernis, Rhoon en Station Poortugaal.

DE ZWEMSPORT

De secretaris der afd. zwemgroep verzoekt ons het volgende in het personeelsblad te willen plaatsen:

Wie aan zwemmen denkt, denkt daarbij meestal aan de zomer.

In de zomermaanden van 1946 telde het zwem- bad aan Tuindorp-Heyplaat een groot aantal vaste bezoekers(sters). Ondanks dat door her- stelwerkzaamheden het zwembad pas op 1 Juli 1946 kon worden geopend werd er onder de krachtige leiding van badmeester Wessels met veel animo getraind om te trachten de diploma's 1 en 2 van de K.N.Z.B. te behalen. Wij kunnen niet anders zeggen dan dat Wessels met zijn leer- lingen groot succes heeft geboekt. Op de dag waarop het diploma-zwemmen heeft plaats ge- had, was het guur weer, de vlaggen stonden strak in de wind. Harmonie Dockyard zorgde echter voor muzikale verwarming.

Op deze dag werd het vele werk van de Heer Wessels bekroond.

Alle deelnemers(sters) behaalde de eindstreep en daarmede het diploma. Er werd toen besloten om tijdens de wintermaanden de zwemsport te blijven beoefenen. Een overeenkomst werd aan- gegaan met de directie van het Oostelijk-Zwem- bad ingaande 7 October 1946. In het begin mar- cheerde alles goed, maar al spoedig kwamen de moeilijkheden. Juist in deze periode werd er door onze Personeels-Vereniging L. en K. propaganda gemaakt voor de zwemsport. Na rijp beraad werd besloten onze zwemgroep in zijn geheel bij deze aan te sluiten. Het is zeker aan het beleid, en het belangloos medewerken van dit bestuur te danken dat de zwemgroep een vastere vorm- ging aannemen. Met onze 75 leden en de nu vast- gestelde bestuurscommissie gaan wij deze zomer flink aan de slag. Tot 1 Mei a.s. is het Oostelijk- Zwembad nog iedere Maandagavond van 8 tot 9 uur ter onze beschikking. Na deze datum zullen wij onze training weer regelmatig doen plaats- vinden in het open zwembad van Tuindorp-Hey- plaat. Bij voldoende deelneming zal getracht worden zich te gaan toeleggen op reddend zwem- men. Buiten de training voor het behalen van event. diploma's, ligt het in de bedoeling onze

krachten te gaan meten met diverse zwemverenigingen. Wij weten dat onder ons personeel veel goede zwemmers aanwezig zijn. Sluit U allen aan bij onze zwemgroep. Ook gij lezers, die tot heden deze sport nog niet hebben beoefend, raden wij aan Uw waterproef bij ons te laten doorstaan.

Leert zwemmen, onze zwemgroep geeft U een mooie kans.

Onderstaande commissie geeft U gaarne de door U verlangde inlichtingen.

L. Romijn, Voorzitter (afgev. Bestuur L. en K.

W. Snel, Secretaris

Mevr. v. Pelt, Penningmeesteres

Commissie-leden:

Mevr. Smith,

Mevr. Schoonderwalt

Mevr. v. Capellen

F. v. d. Stoep

W.S.

Tentoonstelling op Heijplaat

Het winterseizoen is weer voorbij en de Gemeentelijke Vaktekenschool eindigde haar cursus 1946-1947 in het Schoolgebouw Vestastraat 15 op Vrijdag 25 April j.l. Maandag daarop kwamen de leerlingen nog eenmaal terug om hun rapporten, en zij die met goed gevolg de 5e klasse hadden doorlopen, het getuigschrift in ontvangst te nemen. Met enige toepasselijke woorden reikte de Directeur der school de bescheiden uit. Daarna nam een der Directieleden der R.D.M. het woord, wenste de leerlingen geluk met het behaalde succes, hen er op wijzende, ook in de praktijk van het gekozen vak hun best te doen en als geschoold vakman mede te werken aan de wederopbouw van Nederland.

Dinsdag en Woensdagavond is er in hetzelfde schoolgebouw een tentoonstelling gehouden van tekeningen door de leerlingen van de Vaktekenschool gedurende de cursus 1946-1947 vervaardigd. Zeer goede tekeningen waren er bij, terwijl alle tekenwerk keurig verzorgd was.

Terzelfder tijd was er een tentoonstelling van werkstukken, gemaakt door leerlingen van de R.D.M., die een leerlingenovereenkomst hebben afgesloten volgens Titel II der Nijverheidsonderwijswet. Hier kon men voor de vakken bankwerken, draaien, fraisen, plaatwerken, koperslaan en scheeps-beschieten proefstukken zien bij de overgang van het 1e naar het 2e en van het 2e naar het 3e leerjaar, alsmede examenstukken, gemaakt na het beëindigen der overeenkomst.

Het geheel maakte een prettige indruk, terwijl vele bezoekers, zowel oud als jong met veel belangstelling luisterden naar de verklaringen door de leermeesters gegeven, waarvoor de werkstukken dienen en de wijze waarop ze gemaakt zijn.

Deze tentoonstelling is een succes geweest en zal velen overtuigd hebben van het nut in dit onderwijs gelegen.

T.H.

Onze Ontspanningsochtend op 2e Paasdag in Luxor

Een ijverig lid en vaardig tekenaar meende zijn indrukken betreffende de sluiting van die ochtend in onderstaande schetjes te moeten vastleggen, hij dacht er n.l. bij hoe het soms op andere samenkomsten toegaat en hoe ordelijk het altijd bij ons loopt?



VOETBAL

Afd. S. tegen afd. W.
op Maandag 14 April j.l.

De scheepsbouwers hebben Maandag 14 April j.l. een enthousiaste partij voetbal gespeeld tegen de werktuigbouwers. Deze wedstrijd stond reeds dagen van te voren in het teken der algehele belangstelling en wij geloven, dat de sportliefhebbers hun hart hebben kunnen ophalen.

Van de 22 spelers (plus reserves) der beide elftallen, waren de meesten ongetraind en hadden weinig of nooit aan voetbal gedaan. De Heer

Noordzij had zich beschikbaar gesteld deze wedstrijd „te fluiten”. Hij heeft veel door de vingers moeten zien en een woord van dank voor deze sportieve en belangloze medewerking is dan ook hier wel op zijn plaats. Er is gevoetbald..... de scheepsbouwers werden met 6—0 geslagen. Zij zijn er niet in geslaagd een tegenpunt te maken, hoewel dit zeker verdiend was. Meerdere malen werd de bal keihard tegen de doellat der werktuigbouwers geschoten, doch kwam dan uiteindelijk, via een wirwar van spelers toch weer in handen van de keeper terecht. De scheepsbouwers hadden pech. Het was 's middags in de pauze al begonnen, toen bij het lostrappen de bril van hun doelverdediger sneuvelde. Hij had hier 's avonds, tijdens de wedstrijd, in zoverre last van, dat hij niet goed kon zien uit welke richting de bal moest komen. Pas wanneer de beide backs waren gepasseerd, zag hij het lederen monster op zich afstuiven en zo gebeurde het 6 maal, dat zijn grijphanden misgrepen en de bal „coal” ging. Door een verkeerde beweging kneusde een der werktuigbouwers een enkel, doch het geval laat zich gelukkig niet ernstig aanzien. Wij wensen hem beterschap!

Er is met enthousiasme gevoetbald en wij geloven, dat het navolging zal vinden. Voor zover wij konden beoordelen, waren de tekenaars niet zo stijf als wij hadden gedacht. Doorgaan met trainen Heren, dan worden de spieren wat lossen, de knieën wat bruiner en de geest frisser.

DE „IDEEENBUS”

Van verschillende zijden bereiken ons beschouwingen over- en pleidooien voor het plaatsen van ideeën-bussen in ons bedrijf en worden wij erop opmerkzaam gemaakt, dat in vele bekende en grote bedrijven ook hier te lande, deze bussen een plaats gevonden hebben. Natuurlijk is ons dit bekend en is deze kwestie ook meermalen besproken en overwogen. Het doel hiervan is gezonde en nuttige denkbeelden van ieder van ons tot verbetering of vereenvoudiging van werkzaamheden in- of de inrichting van ons bedrijf betreffende, kenbaar te maken aan onze directeurs. Het is ons echter ook bekend, dat dit instituut weer tot gevolg heeft, al zij het niet zo omvangrijk, de papieren rompslomp in ons bedrijf nog groter te maken. Zouden goede ideeën pas sinds de laatste jaren door deze bussen naar voren komen? Ware dit het geval, dan zouden wij nu nog in de houten scheepsbouw zitten (thans ontbreekt ons ook het hout daarvoor) en werken met bijlen. Zie onze nieuwe draai- en fraisbanken en vergelijk ze met die van 25 of 30 jaar terug. Ook het eenvoudige gereedschap van een timmerman is doelmatiger, handiger, dan enkele tientallen jaren geleden. Een handige, steeds nadenkende vakman, vind immer kleine verbeteringen aan zijn gereedschappen, waardoor hij gemakkelijker en vlugger zijn doel bereikt; hij praat daar niet over, hij „doet” en vindt zijn genoegen daarin. (Arbeidsvreugde zouden wij tegenwoordig zeggen”).

Ontstaan in zijn brein ingrijpende verbeteringen, die hij niet alleen tot stand kan brengen, dan zal hij voor de uitvoering daarvan steeds een willig oor vinden bij zijn chef of directeur, immers diens belang is het eveneens zijn bedrijf steeds te verbeteren. Zeer zeker is het wel voorgekomen, dat van door minderen naar voren gebrachte verbeteringen door hoger geplaatsten onder eigen naam misbruik werd gemaakt. (Ook van hetgeen in de ideeënbus terecht komt, kan misbruik worden gemaakt). Doch daar staat tegenover, dat ook zeer eenvoudige arbeiders werkelijk aardige vondsten als een groot geheim alleen voor zichzelf hielden en deze slechts ten eigen bate toepasten. Doch dit zijn gelukkig uitzonderingen en men dient te erkennen, dat menigeen door goede denkbeelden zijn positie verbeterd heeft, ja zelfs daardoor een schitterende toekomst tegemoet is gegaan. Ook dient men te bedenken, dat verbeteringen, uitvindingen enz., nu niet zo maar voor het oprapen liggen. Men dient over een ruime en brede mate van kennis, ook al is deze eenvoudig, betreffende het te behandelen onderwerp te beschikken om te voorkomen, dat men te horen krijgt „ja man, dat weet ik al lang, maar om de een of andere reden kan dat niet toegepast worden, als je dat zelf bekeken of geweten had, zou je er niet mee aangekomen zijn”. Het is o.a. bekend, dat het grootste deel van aanvragen om octrooi afgewezen wordt als onuitvoerbaar, geen reden van bestaan heeft, of met de meest elementaire wetten van de natuur in strijd is. Figuurlijk gesproken ligt inderdaad het geld op straat doch men dient over een zeer goed stel ogen te beschikken om het te zien.

Niettemin moeten we er van overtuigd zijn, dat steeds „een goed woord een goede plaats zal vinden”, ook zonder ideeënbus.

Red.

VERENIGINGS MEDEDELINGEN

Op de Jaarvergadering d.d. 26 April j.l. werden de commissie's en het bestuur als volgt samengesteld:

Bestuur: Voorzitter, P. Dinkelaar
 1e Secr. M. B. v.d. Borden
 1e Penningmeester, J. Schrier
 2e Voorzitter, H. Zieldorff
 2e Secretaris, J. Ambachtsheer
 2e Penningmeester, L. Romijn
 Commissarissen,
 A. Ouwens, C. Spreudel, W. Morauw
 Kascontrole-commissie:
 J. D. Seip, A. Grootveld, P. Spijker,
 Commissie Reisclub: F. G. Freeling, P. Spijker
 Propaganda-commissie N. Waterweg:
 A. de Groot, A. Ouwens, Hr. Falant
 Propaganda-commissie R.D.M.:
 H. Zieldorff, E. Dokter v. Leeuwen,
 P. Schot, W. v. Os
 Redactie orgaan:
 J. Th. Wilke, F. Mulders,
 E. Dokters van Leeuwen.